

# De puinhopen van 6 jaar Wim

Kerkrade, 28-12-2017

Het was 16:20 op zondag 28 mei van het jaar 2017. Na een bloedstollend tweeluik met streekrivaal MVV ontsprong Roda JC ternauwernood de dans. Door een kopbal van Daryl Werker (1-0) bleef Roda behouden voor de eredivisie. Met goed voetbal had de overwinning niets te maken, maar van goed voetbal was het hele seizoen al geen sprake. De totale achterban was als gevolg van jarenlang structureel wanbeleid volledig *murw gebeukt*. Toch ontstond dankzij de kopgoal van Werker en de korte termijn impuls van Huub Stevens nieuwe hoop bij de achterban. Hoop op betere tijden, hoop op rust. Opnieuw bleek die hoop ijdel.

De vele incidenten, de schaamtevolle taferelen op de burelen van het PLS, het slechte voetbal, mogelijke overnames, teruglopende inkomsten, afnemende bezoekersaantallen, het gebrek aan eigen opgeleide jeugdspelers die doorbreken, het trainerskerkhof, Nick Janssen, Ton Caanen, Wim Collard: eigenlijk hoeft deze rubriek niet aangewend te worden om te benoemen wat er allemaal mis gaat bij ons geliefde Roda JC. (Het bovengenoemde is slechts een hand vol).

Er is niemand in de omgeving van Kerkrade die verwacht dat Roda jaarlijks om Europees voetbal strijdt, altijd waren er wel incidentele uitschieters (zowel "naar boven als naar beneden").

Wat vooral noemenswaardig is, kijkend naar de prestatiecurve van Roda JC, dat de resultaten sinds het seizoen 2012/2013 structureel slecht zijn.

## Competitieresultaten 1963–heden [\[ bewerken \]](#)



Bron: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Roda\\_JC\\_Kerkrade#Degradatie\\_naar\\_de\\_eerste\\_divisie](https://nl.wikipedia.org/wiki/Roda_JC_Kerkrade#Degradatie_naar_de_eerste_divisie)

Zou er een correlatie zijn tussen de prestatiecurve van Roda JC en de aanstellingsdatum van Wim Collard? Collard trad aan in september 2012. In dat seizoen volgde directe degradatie. Van de Bunder en Vlemmings verlieten de club, Collard bleef zitten. Nou was Collard niet eindverantwoordelijk in het jaar 2012/2013, dus het zou te kort door de bocht zijn om te stellen dat de problemen direct bij hem begonnen. Maar bleef hij zitten omdat hij de enige was 'met dossierkennis', of had het te maken met zijn eigen investering ad (naar verluid) €300.000 die Collard graag veilig wilde stellen. Inderdaad, er volgde onmiddellijke promotie. Er ontspon zich een waar volksfeest op de Markt van Kerkrade. Dronken van geluk was iedereen die Roda JC een warm hart toedroeg toen Roda met 1-2 won in Breda. De goal van Van Hyfte staat nog op ieders' netvlies gebrand. Echter, dat de promotie meer aan geluk dan aan wijsheid te danken viel, was op dat moment niet zo relevant. En juist daar, op de Markt van Kerkrade, bleek eigenlijk ook weer hoe pijnlijk amateuristisch Roda JC verworpen was.

Waar je bij een promotie direct allerlei merchandise-stands zou verwachten, bleef dit uit. Geen medewerkers van de club die seizoenskaarten probeerden te verkopen. Een slechte geluidsinstallatie waardoor niemand eigenlijk écht iets van het feestgedruis meekreeg. Het maakte echter niet uit, dronken van alcohol en geluk kon het ons niets schelen. Missie Maat was geslaagd: "We are back"! Maar toch, een professionele organisatie smeedt het ijzer wanneer het heet is.

Dit soort kleine voorbeelden, zijn de grote ergernissen die de trouwe achterban van Roda continu maar moet

slikken. “Het vergeten te versturen van de uitnodigingen voor de receptie van Roda-icoon Nop Keulen”, is ook al zo’n hemeltergend voorbeeld. Deze *omissie-delicten* mogen nooit plaatsvinden. Dan hebben we het nog niet over de onvoorstelbare, strategische blunders die zijn gemaakt: het negeren van het Rapport Berger, het ronselen van middelmatige broodvoetballers zonder enige toegevoegde waarde, het schrijven van rode cijfers, etc. Roda laat onder het bewind van Collard en Co dus niet alleen aantoonbaar (commerciële) kansen liggen; Roda graaft simpelweg haar eigen graf door schade te berokkenen aan haar eigen bedrijfsvoering, imago en achterban. Helaas blijkt niemand in staat om het stuurloze schip weer de juiste koers te laten varen door Wim “Schettino” Collard uit zijn functie te zetten. Het publiek en de sponsors zijn volkomen weerloos, na telkenmale weer een nieuwe klap te hebben moeten incasseren. En iedere keer als het moment lijkt te komen dat Collard niet anders kan dan zich te verantwoorden voor zijn destructieve daden, speelt hij de “laten we het volk iets beloven-kaart”.

Zo ook in een artikel op 11-07-2017 op de website (<https://www.rodajc.nl/nieuwsbericht/11-07-2017/wim-collard-structuur-en-stabiliteit-als-basis>) van Roda JC. Zijn letterlijke woorden: “Met het aanstellen van Harm voor onbepaalde tijd geven we als RvC en directie een duidelijk signaal dat structuur en stabiliteit de basis zijn op de middellange termijn. Dát is de visie die we de komende tijd willen uitstralen”! Blijkbaar slaagt Collard goed in zijn opzet, want er is zeker structuur. Het gaat immers nog altijd structureel slecht met de club. Zo slecht zelfs, dat Roda JC op dit moment afstevent op directe degradatie. Opnieuw loze woorden van Wim Collard. Het leed lijkt nog niet eens volledig geschied ook, want in datzelfde interview geeft Collard aan de intentie te hebben om ook na juni 2018 (als zijn contract afloopt) bij Roda JC te blijven.

Met de constatering dat het structureel slecht gaat met Roda JC én gegeven het feit dat *wij klaar zijn* met de strapatsen van Wim Collard, doet Magazine D’r Koempel hierbij de volgende oproep:

Wij verzoeken Wim Collard, om in het belang van Frits Schrouff, de volledige club én haar achterban op te stappen en plaats te maken, gezien de dringende behoefte daartoe, voor een nieuw en geloofwaardig bestuur. Een bestuur dat onder andere commerciële en sportieve kansen ziet en pakt, waarde hecht aan een respectvolle omgang met mensen die Roda een warm hart toedragen en wél competent is om een BVO te runnen zoals dat anno 2017/2018 verwacht mag worden. Wij verzoeken hiertoe, zodat nieuwe mensen de kans krijgen om van Roda JC een stabiele en waardige BVO te maken, die bestand is tegen de toekomst. Een club die in staat is om van de achterban weer één geheel te maken. Of die toekomst nou in de Eredivisie of op een ander niveau moge zijn. Opdat wij niet meer het lachertje van voetbalminnend Nederland zijn!

En Wim, URGENTIE IS GEBODEN. In de strijd tegen degradatie trekt bijvoorbeeld Sparta (lees: haar sponsors) de portemonnee. Dat doen ze omdat ze als één blok strijden tegen degradatie. Bij Roda JC trekt niemand de portemonnee zolang u blijft zitten. Iedereen is Wim Collard beu! Uw aloude stokpaardje “*in deze regio zit geen geld*” zal ongetwijfeld weer opgerakeld worden zodra het u uitkomt. Echter, er is geen weldenkende sponsor die voor zó veel aantoonbaar wanbeleid de portemonnee gaat trekken. Meneer Collard, U bent de reden dat er minstens al een half decennium sprake is van stilstand. Sterker nog, de inkomsten en de bezoekersaantallen lopen terug. Het voetbal wordt zienderogen slechter. Er is dus zelfs sprake van achteruitgang. U verwaarloost onze club. U helpt Roda JC, dat ooit een instituut was, naar de gallemiezen! U bent de reden dat wij over enkele jaren het nieuwe Fortuna Sittard zijn. Nota bene een club, waar het nu wél goed gaat omdat er een leider is waar men vertrouwen in heeft. U bent geen uithangbord voor Roda JC. De club heeft een charismatische leider nodig met natuurlijk gezag, die alle geledingen van de club verbindt. Uw prestaties, beter gezegd wanprestaties, nopen ons ertoe om U een oprechte spiegel voor te houden, want blijkbaar ziet u niet de waarheid als U zelf in de spiegel kijkt. Indien u niet vrijwillig vertrekt, eisen wij uw vertrek. Iedere dag die u blijft zitten, is een verloren dag. Ons Roda JC mag nooit verloren gaan. U bent niet groter dan de club. Wim, verlaat ons nog vandaag, zodat er in 2018 hoop gloort voor eenieder die van Roda JC houdt.

*Deze column vertolkt de mening van de redactie van D’r Koempel over de actuele ontwikkelingen binnen Roda JC*